

Orde van dienst, Boelenslaan, 15 jan. 2023 , 10.00 uur

Thema: "Hoe schoon is jouw huis?".

Voor de dienst: Lied 308: 1,2 Elb

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.

Beproof me en zie wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij:

leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij!

O,Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.

Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam:

'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied: Ps. 27: 1,7

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten
mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede
moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid
schraagt,

wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Gez. 457: 1

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Verootmoedigingsgebed daarna zingen: Ps. 51: 1,4

Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,

ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.

Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.

Door eigen schuld verzink ik in de nacht.

Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,

reinig mij door uw diepe mededogen.

Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,

mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

Genadeverkondiging daarna zingen: Gez. 365: 2

't Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven
die ons genezen heeft.
Zijn liefde tot de zijnen
brengt ons met Hem in 't reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

Wetslezing daarna zingen lied 427 Opw (**zonder herhaling**)

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Gebed om verlichting met de HG

Inleiding

Lied Zalig de armen van geest, Elly en Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=0rDnOmJ6AWg>

Schriftlezing : Lev .14: 1 t/m 8; Mt. 8: 1 t/m 4; Mt. 15: 1,2 10,11 en 17 t/m 20
(HSV)

Lev. 14: 1-8a

De HEERE sprak tot Mozes: Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging.

Hij moet naar de priester gebracht worden, en de priester moet buiten het kamp gaan.

Heeft de priester vervolgens gezien dat – zie! – de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt, twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hysop.

De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aarden pot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen, met het cederhout, het karmozijn en de hysop. Hij moet dat alles mét de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren, en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij rein.

Mt. 8: 1-4

Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem.

En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.

Mt. 15: 1,2 10,11, 17-20

Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten.

En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed: Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.

Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.

Zingen: Gez. 449: 1,3,4

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.

Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Tekst: Mt. 5: 8

Verkondiging

Zingen: Gez. 437: 1,2,3

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Dankgebed en Voorbeden

Collecte

Geloofsbelijdenis lezen

Slotlied : Gez. 117: **4,6**

'k Lag machteloos gebonden
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

Gij zwaarbeproefde schare
ten dode toe benard,
daar gaat een blijde mare,
o schrijf die in uw hart:
al drukt het kruis uw schouder,
al dooft het laatste licht,
uw Trooster en Behouder
staat voor uw aangezicht.

Zegen

Amen: Gez. 456: 3