

Voorganger ds M.J.M Sijtsma – van Oevering dienst van 20 november om 10:00 uur

Thema: God, onze toevlucht!

Voor de dienst zingen het Urker duo: "Zoekt en u zult vinden"

Woord van Welkom, mededelingen

Intochtslied : Ps. 73: 9 ,10

Stil Gebed

Votum en Groet

Gloria: Lied 132: 1 Elb (U zij de glorie)

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Het Urker duo zingt: "Twijfel niet"

en Lied 371: 1,2, 4 Elb "Mijn Jezus ik houd van U", vers 1,2 duo
vers 4 samen met de gemeente:

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom.

Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U:

'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Wetslezing daarna zingt het duo: Lied 302: 1,2,3,4 Elb

waarvan vers 2 en 4 samen met de gemeente:

2.Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

4.Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing : Ps. 90

Zingen: Ps. 90: 1,8

Verkondiging

Zingen : Lied 189a: 1,2 Elb (Vaste Rots..)

Wij gedenken: br. Geert de Hoek (overleden 9 febr. 2022) (foto)

zr. Trienke van der Veen- Bijma (overleden 14 april 2022) (foto)

Het Urker duo zingt: " Ik ben tevreden eenvoudig te leven"

Wij gedenken: zr. Annie Schilstra-Struiksma (overleden 3 juni 2022) (foto)

br. Douwe Douma (overleden 10 juli 2022) (foto)

Het Urker duo zingt: “Wat een dag”
laatste refrein samen met de gemeente:

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Dankgebed en Voorbeden

Collecte

Geloofsbelijdenis lezen

Slotlied: Lied 413: 1,2,4 Elb Urker duo én gemeente

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein.

Zegen,
Amen: Lied 132: 3 Elb (Zou ik nog vrezen..)

Het Urker duo zingt: Een toekomst vol van hoop