

**Voorganger ds Sijtsma van Oeveren dienst van 4 september 2022, 10.00 uur  
( bij fam. Couperus)**

Thema: "In Christus geborgen".

Voor de dienst: Lied 244a: 1,2 Elb

Een vaste burcht is onze God,  
een toevlucht voor de Zijnen!  
Al drukt het leed, al dreigt het lot,  
Hij doet zijn hulp verschijnen!  
De vijand rukt vast aan  
met opgestoken vaan;  
hij draagt zijn rusting nog  
van gruwel en bedrog,  
maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,  
die gaat welras verloren.  
Ons staat de sterke Held ter zij,  
Die God ons heeft verkoren.  
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,  
dat Hij de Christus heet,  
Gods eengeboren Zoon,  
verwinnaar van de troon:  
de zeeg' is ons beschoren!

Welkom, mededelingen

Intochtslied: Ps. 89: 1,8

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.  
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt,  
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.  
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen  
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.  
Gij Heil'ge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven  
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

Stil Gebed ,Votum en Groet

Gloria: Lied 351 Elb

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.  
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,  
Stralend Licht, morgenster, niemand is als U.  
Prijst de Vader, prijst de Zoon, Prijst de Geest, Die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Verootmoediging

Genadeverkondiging:

Zingen : Lied 642 Opw

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade,  
waar'k U steeds ontmoeten mag.

Refr.: Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor u neer.  
Leid mij steeds weer naar het water,  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,  
kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt: "ontmoet mij hier"

Refr.: Here Jezus, neem mijn leven...

Wetslezing : Col 3: 5 t/m 17

Zingen: Ps. 32: 4

Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,  
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.  
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,  
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft".  
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen-  
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.  
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,  
verheugt u in den Heer te allen tijd!

Gebed om het licht van Gods Heilige Geest

Schriftlezing Ps. 31: 1 t/m 6 en 20 t/m 25 (NBV 21)

"1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht,

3 hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij

redding biedt. 4 U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw

naam, 5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, U bent mijn toevlucht.

6 In uw hand leg ik mijn geest, HEER, trouwe God, verlos mij.

20 Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor  
wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien. 21 U verbergt hen in de beschutting van uw  
gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster  
van kwade tongen. 22 Geprezen zij de HEER om zijn trouw, Hij heeft een wonder voor mij  
verricht, Hij ontzette mij als een belegerde stad. 23 In mijn angst had ik gezegd:  
'Ik ben verbannen uit uw ogen,' maar U hebt mijn smeekbede gehoord toen ik U om hulp  
riep. 24 Getrouwen van de HEER, heb Hem lief. De HEER behoedt de standvastigen,  
voorgoed rekent Hij af met de hoogmoedigen. 25 U die uw hoop vestigt op de HEER: wees  
allen sterk en houd moed".

Zingen: Ps. 71: 1,2

Heer, laat mij schuilen  
in uw hoede,  
begeef mij niet o God,  
maak nimmer mij ten spot.  
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,  
verleen mij uw nabijheid  
en stel mij in de vrijheid.

Wees mij een burcht, waarheen ik  
vluchten,  
waarin ik nacht en dag  
mij veilig bergen mag.  
Mijn Rots, bij U is niets te duchten,  
Gij hebt in al mijn noden  
redding en heil geboden.

Tekst: Col.3: 1 t/m 4 (HSV)

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  
waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.  
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,  
want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.  
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem  
geopenbaard worden in heerlijkheid”.

Verkondiging: Geborgen in Christus

Zingen: Gez. 426: 2,3

Als een vogel, die zijn tere  
jongen met de vleugels dekt,  
zo houdt over mij de Here  
zijn beschuttende arm gestrekt.  
Alles wendt Hij mij ten goede,  
Hij is bij mij nacht en dag,  
ja, van voor ik 't licht nog zag,  
ben ik veilig in zijn hoede.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

In het duister van de tijden  
ben ik nooit alleen geweest,  
want God gaf mij ten geleide  
op mijn wegen woord en Geest.  
Ja, de Heer doet mij geloven,  
Hij ontstak in mij het licht  
van het innerlijk gezicht,  
dat zal dood noch duivel doven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

Dankgebed en Voorbeden

Geloofsbelijdenis lezen

Collecte

Slotlied: Lied 187 Elb

't Scheepke onder Jezus' hoede  
Met zijn kruisvlag hoog in top  
Neemt als arke der verlossing  
Allen, die in nood zijn, op  
Al staat de zee ook hol en hoog  
En zweept de storm ons voort  
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord  
En 't veilig strand voor oog

Zon, bestraal het kleine scheepje  
Winden, stuwt het zacht vooruit  
Golven, draagt het naar de verten  
Waar Gods einder zich ontsluit  
Dat nooit 't geloof bezwijken moog'  
God houdt zich aan zijn woord.  
Wij hebben 's vaders Zoon aan boord  
En 't veilig strand voor oog

Zegen

Amen: Gez. 456: 3 (Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen...)