

3 juli Dienst Door de gemeente - voor de gemeente.

2022: jaarthema getuigende gemeente

- Welkom buiten/ bij binnenkomst
- Koffie klaar zetten
- Ouderling van dienst
- Diaken van dienst
- Beamer
- Organist

Door
Zwaantiena
rooster
Melle
Chris
rooster
Arend Jan

Voor de dienst

zingen: psalm 121 1-4

orgel

PSALM 121: 1-4

- 1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.
- 2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.
- 3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.
- 4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Binnenkomst

Afkondigingen

- Welkom allen, en luisteraars thuis enz enz
- Medewerking vanmorgen: meerdere gemeenteleden
Wanthet is een dienst dóór en vóór de gemeente.
- Na de dienst koffie

Kees

Aankondiging lied:

Kees

We zijn hier als gemeente bijelkaar, vanmorgen, om elkaar te ontmoeten,
maar bovenal om onze Heer en Koning te ontmoeten.

Laten we ons dáárop richten....

Willen we Hem nu welkom heten hier in ons midden met lied 573 uit de opwekkingsbundel.....

Aanvangslied: We zijn hier bijelkaar ... Opwekking 573

beamer

We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze heer
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat hij goed is
en wij prijzen en aanbidden hem, Jezus onze
Heer

om te eren onze heer
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat hij goed is
en wij prijzen en aanbidden hem, Jezus onze
Heer

Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom grote koning
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen
Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom zoon van God
wij richten heel ons hart op U
U bent welkom in ons midden

Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom grote koning
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen
Heer U bent welkom, welkom
U bent welkom zoon van God
wij richten heel ons hart op U
U bent welkom in ons midden

We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten
We zijn hier bij elkaar

U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden
U bent welkom in ons midden

Votum en groet

Marten

Verootmoedigingslied:

We zingen ELB 241

Marten

Wees stil voor het aangezicht van God,

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

orgel

Gebed

Marten

Genadeverkondiging

Sander

10 Regels van dankbaarheid

Sander

Aankondiging lied

Sander

We zingen lied 5 uit de bundel van Johannes de Heer :

Al den weg leidt mij mijn Heiland,

beamer

Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,

Heb ik steeds op Zijn bevel;
'k Weet, wat hier mij overkome
„Hij maakt alle dingen wel.” (bis)

2 Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in den dood.
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't hemelsch brood. —
Als mijn schreden soms gaan wank'len
En mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water,
En vernieuwt mijn levenskracht. (bis)

3 Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Door al 't aardsche stormgebruis,
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis. —
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
Aan Zijn voeten nederleg,
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
„Jezus leidde m' al den weg.” (bis)

Gebed om het licht van de H. Geest

Marten

We openen het Woord bij: Lucas 24: 44-49

Nynke

Handelingen 1: 8

Nynke

2 Tim. 1: 1-14

Nynke

Aankondiging lied: We zingen nu gezang 328

Nynke

We zingen gezang 328

GEZANG 328: 1-3

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
3. 't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging deel 1 thema: *schaam je niet.....Getuig !!*

Marten

Tekst :

vers 7 en 8a: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen

.....

Tussenzang

<https://www.youtube.com/watch?v=9Bnc5yYDtkQ>

beamer

Laat het huis gevuld zijn met Uw Geest

Opwekking 623

Van dit lied max. 2 minuten afspelen....dan is er met een waterval een tussenspel.

(Daarna is er veel herhaling van dezelfde teksten)

Verkondiging deel 2

Marten

Als antwoord op de verkondiging zingen : Elb 396

Marten

Elb 396 grijp toch de kansen door God U gegeven

orgel

Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein:

**Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.
Alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus,
dat houdt zijn waard_en zal blijven bestaan.**

Dankgebed

Aankondiging collecten

De collecte is bestemd voor En Jurjen zal rondgaan.

En vervolgens zingen we

Voor zover mogelijk staande als geloofsbelijdenis

ELB 289 melodie Wat de toekomst brengen moge - kan op "**the rose**"

Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon der Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven

Zegenwoorden

Afsluiting lied 416 uit het nieuwe Liedboek voor de kerken

Ga met God en Hij zal met je zijn,

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.
Help hen, die vielen, breng troost in hun smart.
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen.
Wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart.

Refrein:

Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hem zelve geschat naar zijn waard',
en eens daarboven, daar vinden we weder,
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.

Refrein:

..... ?

.....

Jurjen.

.....

orgel

groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is mijn lichaam –
Door de wijn – dit is mijn bloed –
Geeft de Vrededorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Marten

Marten

orgel

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
