

Voorganger ds M.J.M Sijtsma – van Oeveren , 5 juni 2022, 10.00 uur Pinksteren en bevestiging en afscheid ambtsdragers

Thema: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen?”

Voor de dienst: Lied 770 Opw **Filmpje**
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Woord van Welkom, mededelingen

Intochtslied : Ps. 63: 1,2

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,-
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Mededelingen:

Gez: 290 : 1.2.5.6

Verootmoedigingsgebed daarna zingen Ps. 25: 3

Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Genadeverkondiging daarna zingen: Ps. 25: 2

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Wetslezing: Opw. 595 [filmpje](#)

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Refr.: Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Refr.: Voor U wil ik mij buigen...

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed

Refr.: Voor U wil ik mij buigen...

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Hand. 19: 1 t/m 7 (HSV)

En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen.

Ef. 1: 1 t/m 13 (NBV '21)

Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in overeenstemming met zijn voornemen, dat wij, die reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zouden bestaan tot eer van Gods grootheid. In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding – in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Zingen : Gez. 242: 1,3

Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Tekst: Ef. 1: 13 en 14a (HSV)

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis...”

Verkondiging : Hebt u de Heilige Geest ontvangen?

Zingen: Gez. 473: 1,3.5.10

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Lezen formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

De kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekend gemaakt van hen, die tot ouderling en diaken verkozen zijn. Omdat niemand een gegrond bezwaar tegen hun leer of leven heeft ingebracht zullen we hen nu in de naam van de Here in hun ambt bevestigen. Laten wij eerst luisteren naar wat de Heilige Schrift ons leert over de ambten in de gemeente van Jezus Christus.

Als Hoofd van de kerk draagt Christus zorg voor Zijn gemeente op aarde. In het bij elkaar brengen en houden van Zijn kerk maakt Hij gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Nog steeds is dit de taak van allen die

in de gemeente van de Here worden geroepen tot het ambt. Zij zullen hun opdracht nederig vervullen, in navolging van de Here Jezus, die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

Over de ouderlingen:

Een van de ambten is dat van ouderling. In het Oude Testament werden de oudsten belast met het opzicht over het volk Israël. Zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om samen met de dienaren van het Woord opzicht te houden over de gemeente. In opdracht van de goede Herder, die zegt: Hoed Mijn schapen! moeten zij er op toezien dat alle gemeenteleden levende leden van het lichaam van Christus zijn. Zij moeten erop letten dat zijzelf, de dienaren van het Woord en alle leden zich in woord en daad gedragen in overeenstemming met het Evangelie. Zij bezoeken de leden van Christus' gemeente om hen met het Woord van God te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Zij moeten ook toezien op de juiste verkondiging van het Evangelie en op de verspreiding ervan. Als goede dienaren van Jezus Christus moeten zij zichzelf voeden met de woorden van het geloof en de goede leer. Zij zullen zich in hun werk gedragen zoals tegen de oudsten van Efeze wordt gezegd: Ziet toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft.

Over de diakenen:

Ook door het ambt van diaken wil Christus Zijn gemeente bouwen.

De diakenen zullen, geholpen en gesteund door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen en buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. Hun dienen zal voortkomen uit de opdracht van de rechtvaardige God, die de arme zal redden en wie om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zij zullen de gemeente helpen bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste. Zij zullen hun ambt vervullen met een bewogen hart. Het is daarbij van belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar hen ook de troost van het Evangelie brengen.

De voorganger vraagt de te bevestigen ambtsdragers op te staan

Geliefde zusters en broeder, u staat hier voor God en Zijn gemeente.

Wilt u, opdat voor iedereen duidelijk is dat u bereid bent uw taak op u te nemen, antwoord geven op de volgende vragen:

Ten eerste: Bent u in uw hart overtuigd, dat God Zelf u door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

Ten tweede: Is de Bijbel voor u het betrouwbare Woord van God en verwerpt u alles wat met dit Woord en de belijdenis van de Kerk in strijd is?

Ten derde: Beloof u, uit liefde tot Christus en Zijn gemeente, uw ambt trouw te vervullen en daarbij te zwijgen over wat u in vertrouwen bij de uitoefening van uw ambt wordt verteld?

Ten vierde: Beloof u zich in heel uw levenswandel te gedragen naar het Woord van God en te gehoorzamen aan het opzicht van de kerkelijke vergaderingen?

De te bevestigen ambtsdragers zullen hun ja-woord geven, nadat hun naam is genoemd en krijgen een persoonlijk tekst mee.

Zegenbede : “De almachtige God en Vader geve u Zijn genade, dat u in deze dienst trouw en met zegen werkzaam mag zijn. Amen”.

De gemeente wordt aangesproken:

En u, geliefde gemeente, ontvang deze nieuwe ambtsdragers met een dankbaar hart als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente.

Acht hen hoog om hun werk. Zoals in de brief aan de Hebreëën staat: Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.

Zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Stel wat de Here u gaf in Zijn dienst en wees zo goede rentmeesters over wat Hij u toevertrouwt. Laat iedereen in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil geven.

Toezingen: Gez. 367: 1

Wij bidden u Gods zegen toe.

Neemt die eerbiedig aan
hoe ook uw weg mag gaan.

Nog kent geen mens het wat en hoe,

gij moogt vertrouwend lopen:

God doet de toekomst open.

De nieuwe ambtsdragers tekenen het ondertekeningsformulier.

De voorzitter van de kerkenraad spreekt de ambtsdragers die afscheid nemen en de nieuwe ambtsdragers toe.

Dankgebed en Voorbeden:

Here God, hemelse Vader, wij danken U, dat U door Uw Zoon, onze Here Jezus Christus, over heel de wereld door Uw Woord en Geest, een gemeente vergadert en onderhoudt. Wij danken U, dat U ook ons tot Uw gemeente geroepen hebt en telkens opnieuw ambtsdragers geeft tot toerusting en uitbreiding van Uw volk.

Wij danken U voor de arbeid van hen die vandaag als ambtsdrager afscheid namen. Wees hen ook verder nabij, vergeef wat niet was naar Uw wil en bevestig het werk van hun handen.

Wij bidden U voor diegenen die vandaag bevestigd werden en hun plaats zullen innemen.

Verleen hun genadig Uw goddelijke bijstand, geef hun wat zij in hun bediening nodig hebben: wijsheid, vrijmoedigheid, inzicht en barmhartigheid. Wil hen verlichten door Uw Geest opdat zij hun ambt mogen vervullen tot opbouw van het lichaam van Christus en tot verheerlijking van Uw heilige Naam.

Zegen deze gemeente, waarover zij aangesteld zijn. Geef vurige liefde tot elkaar.

Verhoor ons, barmhartige Vader, door uw geliefde Zoon, onze Here Jezus Christus.

Gevolgd door verdere gebedspunten...

Collecte

Slotlied: Lied 140: 1,3 Elb
Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, de Vredevorst!
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen

Amen: Lied 425 Nlb
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.