

Orde van dienst, Boelenslaan, 2 jan 2022, 10.00 uur

Voor de dienst: Een toekomst vol van hoop (Sela)

<https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20>

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refr.: U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

Refr.: U geeft een toekomst vol van hoop..

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.

Refr.: U geeft een toekomst vol van hoop...

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied: Ps. 62: 1

Stil Gebed

Votum en Groet

Verootmoediging daarna zingen: Lied 304: 1,2 Elb (Vader, vol van vrees...)

Genadeverkondiging daarna zingen Ps. 56: 1

Wetslezing daarna zingen: Lied 464: 1 Hemelhoog (wijs lied 67 JdH)

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

Gebed

Schriftlezing (mag op beamer) :

Joz. 1: 1 t/m 9 (HSV)

Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. **Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.** Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaders gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.

Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Hebr. 2: 28- 13: 6 (HSV)

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.

13 Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd:

Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Zingen: Lied 807 Opw

<https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY>

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont,waar U woont,waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein: God van licht, wees mijn gids...

Bridge 4x:

U schijnt feller

dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

Refr.: God van licht, wees mijn gids....

Tekst: Hebr. 13: 5b en 6

Verkondiging: Hij gaat mee!

Zingen: Gez. 466: 1,2,3

Gedicht

Dankgebed en Voorbeden

Collecte aankondigen

Geloofsbelijdenis lezen

Slotlied : Gez. 427: 1,5,7

Zegen,

Amen: Lied 924: 4 JdH

Vervul dan met uw zegen

onze armoe, rijke Heer,

en zend op onze wegen

uw kracht en goedheid neer!