

Voorganger ds M.J.M Sijtsma – van Oeveren, 21 nov. 2021 , 10.00 uur (lzkj)

Thema: “Wat zal de wereld mooi zijn op die Dag”

Voor de dienst: **Gez. 292: 1a en 2b**

Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar we omvleug'len ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst,
die 't verrukte hart gelooft!
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied: Ps. 42: 1 en 7

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Stil Gebed

Votum en Groet

Openingstekst

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging daarna zingen: Lied 376: 1 Elb

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Refr.: Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag

Refr.: Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied... (refrein herhalen)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Refr.: Op die dag, in de hemel....

Dankgebed en Voorbeden

Collecte (noemen)

Slotlied : Lied 413: 1,4 Elb
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Refr.: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refr.: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten...

Zegen

Amen: Lied 416: 1 NLb

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.