

Voorganger br M Claus 18 juli 2021

Voor de dienst: Psalm 100 1,2 en 4

- 1 Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksoomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

- 2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

- 4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Afkondigingen

Intochtslied Elb 8. Als een hert dat verlangt naar water

Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Stil gebed - Votum - Groet

Zingen Elb 374. O Heer, mijn God

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein

3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein

Gebed

Verootmoediginglied ELB 209. 1,2,3 Kom in mijn hart

1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart
kom iedere macht onttronen.
Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon,
mijn hart door uw Geest bewonen.
2. Reinig mijn hart, reinig mijn hart
in bronnen van uw genade;
Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest -
zij stuiten de stroom van 't kwade.
3. Heer van mijn hart, Heer van mijn hart,
blijf eeuwig daar resideren.
Houd Gij er hof. Laat liefde' en lof
en vrede vandaar regeren.

Genadeverkondiging

Zingen: Sela: Ik zal er zijn

Gebed om het licht van de Heilige Geest

**Schriftlezingen Jeremia 2: 4-13
Johannes 4: 14**

Zingen: Psalm 36 : 3

Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
geef dat ik niet door 't ruw geweld
der goddelozen word geveld,
beschaam hun trotse zielen.
Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.

Verkondiging: thema: *Terug naar de bron*

elb 186a 1,2,3 en 4 LEID MIJ, HEER, O MACHTIG HEILAND

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht.
kom, Heer Jezus in uw kracht.

Danken en voorbede.

Collecten

Slotlied = geloofsbelijdenis

Lied 357 ELB 1,2,3 (Melodie Vreugde, vreugde louter vreugde)

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duïsternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
2. Ik geloof in Jezus Christus

die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon der Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is mijn lichaam –
Door de wijn – dit is mijn bloed –
Geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Afsluiting - zegenwoorden

Gez. 465: 3

amen amen amen
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer
Amen God Uw naam ter eer